

*Barcelona - Siles*

25 april - 8 maj 2001

Vi släppte tamparna i Port Olimpic Barcelona den 25 april och gick till Sitges tillsammans med våra vänner Irma och Pelle i Andante. Det var underbart att komma till denna lugna lilla hamn omgiven av vita hus som klättrar uppför höjden. Det var ett speciellt ljus i denna hamn förmodligen på grund av de ljusa husen.



Efter ett besök i Vilanova hade vi en underbar seglats till Tarragona SSV - S 3-10 m/sek så vi kunde sträcka upp. Yachthamnen ligger på utsidan av den kommersiella hamnen numera. Vi åt och tog det lugnt i båten i det vackra vädret och planerade sightseeing nästa dag. Det blev dock inte mycket sömn denna natt på grund av ett disco med väldiga ljudresurser. Dessutom regnade det nästa dag, så vi grabbade var sitt paraply och tittade på stan. Vi fortsatte samma dag till Cambrils där vi stannade några dagar - promenerade och tittade på alla fiskebåtar. Vädret var ostadigt och kyligare med mycket regn. Vi firade Valborgsmässoafton på restaurang och åt gott.



Vid 8-tiden på morgonen den 3:e maj lämnade vi Cambrils och mötte långa snälla dyningar men ingen vind. Utefter kusten passerade vi vackra berg med mycket varierande former. Vi mötte massor av Bidevindsseglare - en typ av nässeldjur med ett silverblått tillplattat flöte och ett upprättstående, diagonalställt "segel". En mörkblå hotande front försvann bakom oss men en ny dök upp från sydost. När vi gick in i Ampolla vid Ebrodeltat ökade vinden, och vi ville söka lä länge in i hamnen innanför en catamaran. Men se det gick inte, där stod vi på moder jord. Efter några försök fick Rune fast en lina till catamaranen och winchade loss oss.



Vi låg kvar några dagar i Ampolla, cyklade utefter bukten ut mot deltat, där det finns små utsiktstorn där man kan sitta och titta på det rika fågellivet. Vi cyklade vidare ut mot en grupp vita fåglar ca 300 st som gick och betade i havsbukten. När vi kom närmare kunde vi i min fina kikare se vackra flamingos som i godan ro gick där och betade och kacklade.

Den 7 maj beslöt vi att lämna Ampolla. Det hade blåst kraftigt några dagar, men gårdagen hade varit ganska lugn. Det blåste inte mycket när vi lämnade hamnen tillsammans med en fransk Oceanis 33, men när vi var ute i bukten blåste det 10 m/s från NW och ökade snabbt till 15. Men vi hade vinden med oss så vi hade inga problem och vi passerade Ebrodeltat med ca 7 knop. Efterhand avtog vinden och vred mot syd. Vid 6-tiden gick vi in i Las Fuentes, en hutlöst dyr hamn, 4500 pst.

Vi fick en lugn tur till Siles norr om Valencia. Här hamnade vi bredvid S/Y Andante och snart kom Irma och Pelle flanerande på kajen. På andra sidan har vi S/Y Venecia Dos med Pepe som bor och arbetar här. Han åker ut ibland med en liten båt tillsammans med en kompis och fiskar med harpungevår. Han tar på sig våtdräkt och går ned på 15 m. Vi fick en fisk av honom och enligt Pepe är det gott att steka den i olja och vitlök. Vi gjorde så och serverade den med klyftpotatis och sallad. Mums!





Den 9 maj blåste det ca 11 - 12 m/s och vi kämpade iväg med vår kärra ca 2 km till affären. På hemvägen såg vi att bränningarna gick höga i inloppet, och det är inte tillrådligt att gå in då det endast är 3 m djupt. Den svenska båten Catja från Port Olimpic försökte gå in här på eftermiddagen men båten vräktes på sidan och de fortsatte till den kommersiella hamnen där de fick ligga utanför en fiskebåt. Nästa dag kom de in här och vi var samlade igen. Denna dag ägnade vi alla åt rengöring av båtarna som var fulla av rödbrun sand från Sahara. På eftermiddagen hade vi en liten fest IGEN.



Nästa dag tog vi bussen in till Valencia. Det tog ca en timma. Landskap och byar som vi passerade var inte så vackra. Men på stora fält odlar man grönsaker. Valencia är en vacker stad med mycket träd och vackra blommor. Rio Turia är en uttorkad flod som delar den centrala delen av staden i två delar. Man har här gjort en park med små gångvägar och här är det verkligen grönt och lummigt. Man har dragit en ny flodfära söder om staden. Efter att ha uträttat en del ärenden hamnade vi på en Novillada, där tjurfäktare som ännu inte uppnått matadors rang deltar. Bland dessa fanns även en flicka. Det var fritt inträde och tjurfäktningsarenan var full av spanjorer, som viftade med vita näsdukar och kastade in hattar och blommor - en fantastisk stämning. De var mycket modiga dessa unga tjurfäktare men man kan ju tycka synd om tjurarna.



Vårt nästa mål blir Balearerna där vi kommer att ligga för ankare i vikarna.

*Allt gott önskar vi er alla i ett Sverige i vårskrud.*

*Varma hälsningar från Elsy och Rune*

Vårt spanska telefonnr: +34 626 278 342